

zoals Nehemia!

Een boekje voor thuis....
elke dag te lezen in de Bijbelse
Themaweek



maandag 21 tot en met vrijdag 25
januari 2019

Themazondag: 27 januari 2019

Zoals Nehemia?



Beste kinderen en ouders/verzorgers,

In de week van maandag 21 tot 25 januari en zondag 27 januari 2018 is er op alle Christelijke scholen in Putten en in de zondagse morgendienst aandacht voor de Bijbelse Themaweek voor kerk-school-gezin. Omdat niet alle kinderen uit onze gemeente in Putten naar school gaan, willen we hen graag betrekken vanuit de gemeente. Daarom krijgen ook zij de mogelijkheid een kleurplaat of verwerking te maken voor de aankleding van de kerk op de themazondag en delen we ook dit gezinsboekje uit om hierbij stil te staan. Meestal wordt er ook op de clubs (-12) aandacht gegeven aan dit thema tijdens de themaweek.

In deze Bijbelse Themaweek gaan we Nehemia beter leren: Zijn naam betekent: 'De Heere heeft getroost'; mooi he? Nehemia leeft dicht bij de Heere God. We gaan ontdekken hoeveel Nehemia op God vertrouwt, en hoe hij met een grote groep mensen in 52 dagen een muur om de stad Jeruzalem gaat bouwen.

Met dit boekje kan thuis dagelijks een deel van het verhaal worden gelezen en met elkaar worden besproken. We hopen dat u samen met uw kind(eren) elke dag een moment vindt om even stil te staan bij de woorden uit de Bijbel.

Op **zondag 27 januari 2019** zal de afsluiting van de Bijbelse Themaweek plaats vinden in de morgendienst.



themapsalm:

Psalm 122 : 1

Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons en doe als wij."

Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wèl gebouwd,
Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt,
Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk groeten.



Maandag, 21 januari

lezen:Nehemia 1

De tempel is klaar, maar in de stad is het een puinhoop. Er moet nog heel veel gebeuren. De muren om de stad zijn afgebroken. De poorten zijn verbrand. De vijanden kunnen zomaar naar binnen! Koning Artachsasta hoort het slechte nieuws. Een van zijn helpers hoort het ook. Hij is een Jood, zijn naam is Nehemia. Nehemia is opperschenker van de koning en hij woont in het paleis. Nehemia wordt heel verdrietig van al die slechte berichten. Hij bidt tot God: “Wilt U me helpen? Ik wil graag terug naar Jeruzalem. Dan wil ik Uw stad weer opbouwen.”

Vraag:

Wat is bidden?

Waarom bidt Nehemia eerst tot God?

Waarvoor kunnen wij nu bidden?



Dinsdag, 22 januari

lezen: Nehemia 2

Nehemia maakt zich zorgen. Hij wil heel graag helpen in Jeruzalem. zou de koning hem wel laten gaan? Koning Artachsasta merkt dat Nehemia verdrietig is. “Wat is er aan de hand, Nehemia?”vraagt de koning. “Je bent niet ziek. Dus moet er iets anders zijn.’ Nehemia wil de koning niet boos maken. Maar hij moet het wel zeggen. Hij bidt of God hem wil helpen. Dan vertelt Nehemia waarom hij verdrietig is. “Mag ik terug naar Jeruzalem? Dan kan ik helpen om de muren weer op te bouwen.!” De koning vindt het goed! Wat is Nehemia blij en opgelucht. De koning helpt Nehemia met alles. Hij krijgt brieven mee.

Daarmee kan hij veilig reizen. Er gaan ook bewakers mee. Nehemia mag ook hout kappen in het bos van de koning. Dat kunnen ze gebruiken voor de bouw. Eindelijk komt Nehemia in Jeruzalem aan. Hij vertelt niet wat hij van plan is.

Midden in de nacht gaat hij op pad. Hij kijkt in de stad en bij de muren. Hij schrikt, want er is veel kapot. Er moet heel veel worden gedaan. maar eerst moet de muur opgebouwd worden. Dan kunnen de mensen weer veilig wonen.

Vraag: Als jij Nehemia was, hoe zou jij de stadsmuur dan gaan bouwen? Teken het maar!



Woensdag 23 januari

lezen: Nehemia 4 (2, 6)

Nehemia ziet hoeveel er kapot is in de stad. De volgende morgen praat hij met de leiders van het volk. “Jeruzalem was vroeger een prachtige stad, maar die sterke stad is nu een puinhoop! laten we onze stad weer opbouwen. Dan kunnen we er weer trots op zijn,” zegt Nehemia. Iedereen krijgt nu weer zin om te helpen. Maar er zijn ook veel vijanden. Ze willen dat Jeruzalem een puinhoop blijft. Ze bedenken allemaal plannen om de bouw stil te leggen. Dat lukt hen niet, het werk gaat gewoon door. De bouwers hebben zelfs zwaarden en speren bij zich. Zo kunnen ze bij een aanval terugvechten.

Vraag: Je herkent het vast wel: jij hebt een goed plan, en de ander (je broer/zus/klasgenoot) werkt jouw plan tegen.

Doe het volgende spelletje: speler A telt hardop tot 30, de andere spelers proberen hem/haar in de war te brengen door andere getallen te zeggen. Hoe lang houdt A het vol?

Deze mannen probeerden Nehemia tegen te houden. Teken hun gezichten:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

Sanballat

Tobia

Gesem

Galaten 6:9: Laten wij niet moede worden goed te doen, want wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen.

Donderdag 24 januari

lezen: Nehemia 3

Het volk van God werkt hard. De muren om Jeruzalem zijn nog steeds niet klaar. Op verschillende plaatsen wordt er aan de muur gebouwd. Soms werkt er een hele familie mee. Vaak dicht bij hun eigen huis. Iedereen steekt zijn handen uit de mouwen. Handelaars, goudsmiden en zelfs groepen priesters. Ze werken de hele dag door. Van 's morgens vroeg, totdat de zon ondergaat. Alle mensen willen van Jeruzalem weer een veilige stad maken.

Vraag: Samenwerken, werkt het altijd goed? wat is er nodig om goed te kunnen samenwerken? In de klas, thuis, bij het bouwen van de kar voor Koningsdag?

Vrijdag 25 januari

Lezen: Nehemia 6, 12

Feest!

De vijanden van Gods volk proberen nog steeds de bouw tegen te houden. Maar het werk gaat gewoon door. Eindelijk zijn de muren klaar. Nu is het tijd voor een feest! De priesters uit de buurt van Jeruzalem komen allemaal naar de stad.

Ze willen het feest ook meevieren. Er wordt muziek gemaakt met harpen en bekkens. De mensen dansen. Twee koren zingen tot eer van God. Dankzij Hem is alles goed gegaan.



Om de verborgen boodschap op de muur van de poort van Jeruzalem te vinden, moeten alle letters (stenen) die meer dan vijf keer voorkomen roodbruin gekleurd worden.
De letters die overblijven vormen samen een tekst uit de Bijbel. Weet jij welke?



De Bijbelse Themaweek wordt jaarlijks voorbereid door een werkgroep, waarin leerkrachten vanuit verschillende Christelijke scholen in Putten vertegenwoordigd zijn.
Ook denken er 2 predikanten, werkzaam in verschillende Protestants-Christelijke kerken van Putten, mee.

Vragen naar aanleiding van het onderwerp, het geloof in God, de kerk of iets anders dat in de themaweek voorbij is gekomen?
Het emailadres van de commissie is

a.lof@cnsputten.nl